

het leven is een zucht



geloofstoerusting.nl

Overdenking Zijlucht



Alles wat je
hoeft te doen,
is beslissen
wat je doet
met de tijd die
God je geeft.

@ZIJLACHT

geschreven door

MARIJE DEKKER-
BRANDWIJK

Marije houdt ervan om creatief bezig te zijn. Ze geniet van haar kat, een bezoek aan de kringloop, een goede cappuccino en van in de tuin werken. Ze is niet bang voor diepe gesprekken over het leven, maar ook juist over de dood. God zoeken in de gewone dagelijkse dingen is iets wat haar dichtbij Hem houdt. **Zij lacht** als ze met haar blote voeten in het zand staat aan de zee.



Dr. Jan Hoek

Goed nieuws voor
mensen onder de zon

De boodschap van Prediker

Boek over Prediker



Boekencentrum